

# De samlar minnesbilder

Haningeborna Olle Flodby och Hilding Eklunds bok visar fotografier från förr och nu.

**OLLE FLODBY PEKAR GLATT** på omslagsbilden till sin senaste bok.

– Den där lille killen är pensionär nu för tiden, skrattar han.

Fotografiet från 1941 föreställer en ung stins och hans lille son utanför Västerhaninge järnvägsstation. I dag – mer än 60 år senare – är det gamla stationshuset sedan länge rivet.

– Det stod ungefär där, säger Hilding Eklund och pekar mot pendeltågsperrongens väntkur i plexiglas.

Hilding står för de flesta bilderna i den nyutkomna boken *Västerhaninge i gamla och nya bilder*.

– Jag har fotat och fotat ända sedan jag var så här liten, säger Hilding och mättar med handen i höfthöjd.

– Men inte förrän jag gick i pension förstod jag vad jag egentligen skulle ha alla mina bilder till. Då föll allt på plats.

Hilding började åka runt, till församlingshem och hembygdsföreningar, där intresset för hans bilder och berättelser är enormt.

– Och när Olle ringde och ville

ha hjälp med den här boken blev jag jätteglad, säger han och avslöjar att han redan nu har planer på ännu en bok – den här gången om Österhaninge.

Både Hilding och Olle har tidigare publicerat material om hembygden – Hilding i ett antal häften, Olle i flera böcker.

– Den lokala historien är viktig. Utan den förstår man inte sin nutid och kan inte planera framtiden, säger Olle och Hilding i munnen på varandra.

Båda två tycker att det nog i vissa perioder har rivits för mycket i Haninge, men ingen av dem anser att "det var bättre förr".

– Nej, vi är absolut inte emot utveckling, säger Olle. Vi vill ha pendeltåg och motorvägar och allt sånt. Men vi tycker det är viktigt att dokumentera det gamla, annars försvinner det ju alldeles.

Han har hunnit fylla 82 och säger – när han står på parkeringsdäcket i Handens centrum – att "här var det bara några sportstugor när jag kom hit 1957".

Han plirar mot höghuset, köpcentret och McDonalds och berättar om hur han en gång brukade plocka lingon och svamp i skogen där Jordbro i dag ligger. Hilding, 68 år och pensionerad grafiker, kontrar genast med ungdomshistorier från skidspår över Brandbergen.

– Att bygga mil-



"Här låg det gamla stationshuset". Olle Flodby och Hilding Eklund vid dagens pendeltågsstation i Västerhaninge.

FOTO: PEKKA PÄÄKKÖ



Västerhaninge station i början av 1900-talet. Bilden finns med i boken *Västerhaninge i gamla och nya bilder*.

jonprogrammen var helt rätt, säger Olle. Folk hade ju ingenstans att bo och standarden i de lägenheter som fanns var inte rolig.

**SOM HANINGES FÖRE DETTA** skoldirektör har han sett den explosiva befolkningsutvecklingen på mycket nära håll.

– Vissa perioder skrev jag in 1 200 nybörjare i skolan varje år. Och det i en kommun som i början av 1900-talet bara hade haft 6 000 invånare!

I dag bor 70 000 människor i Haninge kommun, och det är för deras skull Olle och Hilding ger ut sina minnen i bokform, säger de.

– Alla de här människorna måste få känna sig som riktiga Haningebor, få förankring i tillvaron.

På över 200 sidor guidar Olle och Hilding genom Västerhaninges historia. Med hjälp av gamla bilder har Hilding gett sig ut och jagat perspektiv.

– Det har varit jätteroligt att försöka hitta fotografernas spår, ibland

hundra år senare, säger Hilding. Jag har försökt att stå på exakt samma ställe som fotografen gjorde då. Förändringarna, när man visar de båda bilderna bredvid varandra, är slående.

**Vilka är det som köper boken, tror ni?**

– Ungdomar i 50-årsåldern, skrattar Olle.

– Och en del äldre förstås. De som var med under de stora förändringarna här.

KATRIN ZETTERLUND